

Holsljunga
- mitt i världen

EN TIDNING FRÅN

NR 87 ÅRGÅNG 29

HOLSLJUNGA BYALAG



LOTTA
ENGBERG

SIDAN 16

HAR HUUDROLL I KRIMINALNOVELL



spegeIn@holsljunga.com

www.holsljunga.com

SOMMAR VÄDRET:

DET BLIR



OCH



UBÅTEN

SIDAN 25

VILKEN SANNINGSHALT
HADE HISTORIEN?



ANITA

FIRAR 20 ÅR

SIDAN 11

SIDAN 12

MIDSOMMAR
PÅ HÖGELYCKE



S
P
M
A
M
E
N
Z
87

Spegeln - en sektion av Holsljunga Byalag

En hjälpande hand...

... kommer så lägligt ibland. Att man sedan har ett visst mått stolthet att brottas med är ju en annan sak. "Kan själv" är nog min devis...

I min första lägenhet i den stora staden bodde jag ett halvplan upp. Ovanför diskbänken satt ett litet fönster med tilltalande utsikt, vilket gjorde hushållsarbetet ett par snäpp roligare. Så kom den dagen då rutan behövde gå i närkamp med en putsduk... Eftersom jag inte var utrustad med någon stege, frågade jag grannen – och tillika lagkompisen – på andra våning hur DE hade lyckats putsa SITT lilla köksfönster på utsidan. Hon och sambon hade helt sonika lyft av det, putsat det och sedan hängt tillbaka det igen. Inte skulle jag vara sämre, tänkte jag och snart hade jag häktat av det utan att tänka på eventuella negativa konsekvenser... Här befann jag mig plötsligt uppkrupen på diskbänken, hållandes ett sjuttio centimeter högt fönster – lägg till tungt och ömtåligt – i rät vinkel ut från husväggen för att på så sätt försöka få det på plats igen. Det dröjde inte länge innan mjölksyran började göra sig påmind och jag blev PLÅGSAMT medveten om hur svårt det är att sikta in båda piggarna samtidigt. Ideligen fastnade jag med enbart den ena och då var det bara att börja om. När jag insåg att jag inte ens kunde få in fönstret i lägenheten igen insåg jag min begränsning... Med hård asfalt nedanför fönsterhålet och armar som skakade av ansträngningen började jag tänka över mina alternativ: 1) tappa ner fönstret i marken eller 2) tappa ner **både** fönster **och** mig själv i marken... Inget alternativ kändes tilltalande... och ingen hjälpande hand fanns inom räckhåll.

Vet än idag inte hur jag lyckades med mitt dumdristiga uppdrag, men till slut satt fönstret där det skulle... Vad jag minns är den smärta jag kände i armarna i flera dagar efteråt... Minns också att vid en konfrontation med min granne började hon helt plötsligt sväva på målet och erkände att det där fönstret helt enkelt inte hade putsats utvändigt sedan de flyttade in...

Trots denna episod kan jag fortfarande ha svårt för att be om hjälp. Hjälper gärna andra, men omvänt vill jag inte vara till besvär... Med två barn i släptåg och en ständig känsla av otillräcklighet har det ändå börjat lossna så smått... När en hjälpande hand sträcks fram har jag blivit duktigare på att fatta den och HJÄLP vad det känns skönt!



Med hopp om glada skutt i gröngräset!

Lisbeth Andersson

Tidningen framställs ideellt och utkommer två gånger om året.

Manusstopp för nästa nummer är den 31 oktober.

Prenumeration

Delas ut gratis till alla hushåll i Holsljunga. För utomstående tas en avgift ut på 100 kronor för två nummer.

Annonspriser

För utomstående företag, föreningar och personer:

helsida 150 kronor

halvsida 100 kronor

1/4 sida 50 kronor

Bankgironummer 5463-8606

Mjögäcks Sparbank

Övrigt material

Publiceras utan kostnad. Material kan lämnas i Spegeln-lådan hos Anitas Handel eller skickas till Holsljunga Byalag via epost till spegeln@holsljunga.com

Redaktion

Lisbeth Andersson 0325 - 33139

Ulrika Carlsson 0325 - 33079

Leif Johansson 0325 - 33172

Spegeln trycks av



Byalaget informerar

Holsljunga Byalag har from verksamhets-året 2008 ingen ordförande. Styrelsen har därför beslutat att "rädda eldsjälarna" genom att dela upp administrationen internt inom gruppen. Genom att organisera upp möten och dela på ansvarsområdena, försöker vi minimera risken att någon blir utarbetad. Styrelseuppdragen ska därför delas på och styrelsemedlemmarna är därmed lika delaktiga och tar ansvar för Byalagets organisation. Efter att ha utvärderat detta sätt att arbeta, har beslutet tagits att fortsätta likadant under 2011.

Vill man kontakta Holsljunga Byalag kan man vända sig till valfri person i styrelsen och ta upp ärendet. Därefter tas ärenden upp på kommande styrelsemöte. Dessa äger rum 5-6 gånger per år. Däremot finns mottagaradress för brev och e-post. Gå gärna in på www.holsljunga.com om du vill veta mer om vårt arbete!

Ansvarig för inkommande post:

Elionor Jonsson

Å Berghaga

512 64 Holsljunga

E-post: byalaget@holsljunga.com

Övriga ledamöter:

Anna-Karin Lindgårde Ivarsson
(Kassör)

Bjarne Turgren

Ulla-Britta Backfisch

Roger Abrahamsson

Lisa Sjöqvist

Bosse Ehn

FÖRETAGARSKYLTEN

VI FICK INGET STORT GENSVAR
PÅ TÄVLINGEN VI UTLYSTE.
SKYLTEN NERE VID KORSET KOMMER ATT ÄND-
RA SKEPNAD NÅGON GÅNG FRAMÖVER, MEN
HUR DEN KOMMER ATT SE UT ÄR INTE KLART
ÄNNU.

Högvadsfilmen

kommer på DVD inom kort

När Högvads kommun (Holsljunga, Överlida, Mjögback och Älvsered) upphörde år 1971 och gick upp i Svenljunga kommun (Älvsered gick till Falkenberg), gjorde Ingemar Jansson en film om våra byar. Filmen kom ut på VHS och fanns att köpa via Lions.

Tekniken går framåt och snart finns det inga videoapparater att spela upp en VHS-film i. Byalagen har därför planer på att föra över filmen på DVD. Vi har varit i kontakt med Ingemar, som var den som föreslog att vi skulle göra detta och han uppskattar att filmen kommer att leva vidare.

Filmen kommer att finnas till försäljning fr o m i höst och vi hoppas att alla tar chansen att få se hur bl a Holsljunga såg ut för 40 år sedan. Det är även många kända personer med och de har ju blivit lite äldre sedan det begav sig.

Håll därför ögonen öppna och köp ditt exemplar av Högvadsfilmen på DVD!

Byalaget

**TACK
alla kunder
för ett
mycket trevligt jubileum.**

**Tack för vackra blommor
och visad uppskattning.**

**Ett särskilt tack till Anna-Karin
och Elionor för all hjälp under
firandet.**

/Anita med personal

Campingen

Vad händer med campingen?

Som kontaktperson i Byalaget mot Kommunen och campingvärd skall jag här lämna en nulägesrapport.

Först en kort resumé: Under 2008 genomförde Svenljunga Kommun en upphandling av driften av Holsljunga Camping med avsikt att finna en arrendator. Valet föll på Mikael Olsson som driver Hanatorps Camping i Örby. Enligt Kommunen var Mikael Olsson den enda relevanta intressenten, och den ende som kunde presentera någon form av affärsplan.

I december 2008 undertecknades ett treårsavtal som löper till 2011-10-31. Efter avtalstidens slut har hyrestagaren rätt att köpa fastighetens byggnader samt få ett markarrende på minst 25 år. Servicebyggnad för badande och stug-

ägare undantaget. Alternativet är att förlänga hyreskontraktet i ytterligare 10 år.

Mikael Olsson har till Kommunen avisat att han vill köpa byggnaderna i enlighet med avtalet. Han har också i ett brev till Kommunen bett om ett förhandsbesked under våren 2011, om han får köpa, och i så fall till vilket pris. Detta för att han redan under sommaren skall kunna påbörja nödvändig renovering av "Hemmet" inför kommande vinter, bli byta panna.

Den 22 mars var undertecknad och Roger Abrahamsson på möte med Kommunen. Från Kommunen deltog Eva Johansson, Fredrik Dahl, Owe Lundin och Gert-Ove Elled. Med oss hade vi ett antal frågor som vi ansåg vara viktiga inför ett kommande köpeavtal. Bli har gränsen mellan campingen och badplatsen varit felmarkerad på kartan i hyresavtalet jämfört med byggnadsplanen från 1985. Vi tycker inte att man skall behöva gå över campingområdet för att komma ut på Näset, och att gräsytan under tallarna ovanför badstranden tillhör badområdet.

Vidare måste ansvaret för "ängen" framför

Församlingshemmet klarläggas. Vem sköter, vem hyr ut och vem tar eventuella intäkter?

Kommunen tog till sig våra synpunkter och lovade oss fullständig information innan beslut tas om köpeavtalet. Vi blev också lovade att närvara när Kommunen skall presentera förslag på köpeavtal för Mikael Olsson.

I slutet av april hade jag ett möte med MO på campingen. Vi gick runt och han berättade

om sina idéer han har, under förutsättning att han får köpa. I nuläget har han gett upp tanken om att driva vandrarhem i "Hemmet". Det skulle bli allt för kostsamt att anpassa huset till gällande och kommande krav på exempelvis brandsäkerhet. Han kommer istället att rekommendera det Vandrar-

hem som redan finns i Holsljunga. Han planerar att ha receptionen, och på sikt också caféet på första våningen i "Hemmet". I nuvarande cafébyggnad skall istället bli boende. Han planerar också att bygga flera stugor för övernattnings.

När vi gick ner mot stranden berättade han att golfbanan kommer att tas bort. Enligt Mikael är de flesta av banorna i dålig kondition och måste bytas ut. Han skulle, om möjligt, gärna vilja bygga upp en ny bana i nedre hörnet av Ängen.

När vi pratade om gränsen mot badet så har han inga anspråk på mera yta än där golfbanan nu ligger. Eventuellt kommer där att bli övernattningsplatser för husbilar.

Vidare skulle han vilja bygga ett nytt servicehus. Servicehuset på en camping värderas väldigt högt bland campare.

I vilken takt dessa idéer kan genomföras beror på hur det skall finansieras. Om det skall göras snabbt krävs att någon bank tror på projektet och ställer upp. I annat fall kommer det att ta längre tid.

Enligt MO kan det till en början bli lite sämre för att sedan bli mycket bättre.



Vår fina badplats, campingen och Näset är något som vi Holsljungabor är mycket stolta över, och det har vi all anledning att vara. Det är resultatet av en underbar natur och tusentals ideella timmar, nedlagda av ett stort antal Holsljungabor. Det är därför fullt naturligt, att vad som händer med t ex campingen intresserar och engagerar många människor. Men eftersom det sedan ett antal år tillbaka inte finns möjlighet att driva campingen med ideella krafter, tror jag att det är viktigt att vi alla inser och accepterar att det nu är andra förutsättningar som gäller gentemot "förr". I fortsättningen kommer varje arbetad timma att vara en kostnad som i sin tur skall sättas i relation till en intäkt. Att på en så liten camping som Holsljunga få det att gå ihop med service och därmed nöjda gäster blir en stor utmaning för en ny ägare, men också en förutsättning för att verksamheten skall kunna utvecklas och leva vidare.

I skrivande stund har vi ännu inte blivit kallade till något möte med Kommunen. Men vi har kunnat läsa i BT att våra politiker har bestämt priset till 320 000 kr. Som beslutsunderlag ligger en egen värdering som Kommunen gjort, delvis baserad på kostnader man haft för campingen + en neutral värdering som är gjord av en mäklare. Om MO anser prisnivån vara acceptabel kommer ett köpeavtal att utformas. Detta kommer enligt Fredrik Dahl, Kommunens handläggare, att ske i samråd med Byalaget.

Vi ser fram emot kommande möten och hoppas naturligtvis på en bra lösning för alla parter. Vår roll är att framföra synpunkter och idéer, besluten tas sedan av Kommunen.

Byalaget genom Bosse Ehn

Hört i affären

- Vilken vacker lila....

- Vilken vacker lila....

Ja, det kan man ju undra. Vad var det för nått vackert lila som Astrid såg hos Anitas handel idag.

Tulpaner? Nej.

Servetter? Nej

Ljus? Nej

Blommor? Nej, inte det heller. Hoppsan tulpaner är ju blommor?

Ja, om ni får fortsätta i all evighet så kommer ni nog aldrig att komma till denna vackra lila sak!

Först visste hon inte riktigt vad det var men sen kom hon på det. Har du gjort det?

Nä, det tror jag INTE!

Det var nåt som ibland kan uppfattas som lite äckligt.

Det var en vacker lila
TOALETTBORSTE!!

Hur många av er hade gissat det?

Förmodligen inte så många. Jag själv har nog aldrig hört någon kalla en toalettbörste för vacker, men nån gång ska väl vara den första.

Linda Lundin

Lika som bär



Torbjörn Edebol?



Russell Crowe?

Valborgmässofirandet

Årets Valborgsfirande lockade en tapper skara i det lite kylslagna och soliga vårvädret nere vid Holsljunga Camping. Lars Svenssons vackra fiolspel välkomnade alla besökare. Om man tittade noga kunde man även se en del "utsocknes" och gamla Holsljungabor i förskingringen. Känns bra att de vill ta del av Holsljungabornas traditioner. Årets vårtalare var Torbjörn Edebol. Det var meningen att Torbjörn redan förra året skulle vårtalata, men blev då sjuk och kunde inte delta. När han i år kunde hjälpa oss med vårtalet, blev vi väldigt glada!

Här följer vårtalet.



Torbjörn Edebol

*Det visslar en
bondtrygg stare
Det skymtar en
räv över mon
Det hoppar en
jagad hare
Jag trampar en
mask med skon.
Jag blev väckt av
liv som larmar
Jag har vaknat i
vårens armar...*

"Så kan vi med Dan Andersson beskriva vårens plötsliga ankomst efter en lång och tung vinter. Med den senaste tidens värmebölja och explosionen av Liv är det som att ha vaknat i vårens armar...

Vi gläder oss åt alla synliga vårtecken, men jag tänkte stanna inför alla osynliga vårtecken – alla de som finns under våra skosulor... Stefan Edman berättar att under en normalstor fotsula finns rakt under oss i jordlagren 120000 småkryp: 100000 rundmaskar, 19000 kvalster (ett slags spindeldjur), 1500 hoppstjärter, 400 småringmaskar, 20 mygg- och fluglarver, 20 trevotingar, 15 skalbaggar, 10 spindlar och en och annan daggmask... Så återstår alla mirkoorganismer, en enda knivsudd fruktbar jord kan rymma dubbelt så många bakterier som det finns människor på jorden, alltså mer än 12 miljarder. Sjungande

starrar och spirande björklöv – våren är ännu större. Låt oss inte glömma alla de kryp som vi inte ser, men som ger sig själva för att vi skall ha det bra, fungera väl. Du och jag skulle inte kunna böja ryggen eller kröka ett finger om det inte vore för markens alla tjänsteandar som omvandlar mullens basmat åt växter, djur och människor. Kroppens sockerbränsle är ursprungligen tillverkat av de gröna växterna som är beroende av mullens bakterier och de småkryp jag nämnt...

Visst är det märkligt! För två månader sedan åkte jag långfärdsskridskor över Holsjön - då på ett istäcke på 60 cm. Nu glittrar böljan blå och om en kort tid kan vi bada här längs stranden. Varje vattenmolekyl vet liksom vartenda småkryp sin uppgift - att sörja för helheten och offra sig för den helheten...

Älgkon förser skogen med en, två eller tre nya kalvar, haren får upp till tre kullar med maximalt fem harpaltar i varje kull - så bidrar de olika arterna till den stora reproduktionen - allt syftar till att säkra avkomma och förse den med näring och skydd.

Vårlandskapet är en enda stor frukostbuffé för de olika arterna och snår, buskage, gräs och träd ger skydd... Människan är en del i helheten - men förutom skydd och näring, söker hon mening. Helgonet Valborg på 700-talet som gav namn åt den här helgen - hon var engelska kungadotter och känd för sin klokhets och hängivenhet. Hon förestod ett dubbelkloster i Heidelberg, Sydtyskland... Hon påminner oss om att livet är stort, livet är kort, livet är rikt och just därför gäller det att ta vara på det med maximal klokhets och hängivenhet. Den klokhets och hängivenheten önskar vi vår konung Carl XVI Gustav och hans hov, prins William och Kate Middleton som igår under stor yra byggde gemensamt äktenskapsbo. Vi önskar varandra den klokhets och hängivenheten så att vi inte skadar utan stöder livets helhet och tjänar den i glädje. Ja, vi hälsar Valborg och våren med ett fyrfaldigt leve: Hurra, hurra, hurra, hurra!"



Årets frivilligarbetare, utsedd av Holsljunga Byalag, blev i år Leif Johansson. Här med Lisbeth Andersson och Anna-Karin Lindgårde-Ivarsson från Byalaget.

Motivering:

*Blixtar och dunder
tekniska under!*

*Här har ni mannen som kan IT som få,
om man kör fast är han rätt man att nå.
Han går med sin kamera i högsta hugg
och knäpper en bild medan han ler i mjugg.
Hembygdsföreningen, HBK, HIF - han hjälper alla
och Spegeln blir "läcker" över en fralla.
Holsljungas hemsida sköter han snyggt,
med Leif till vår hjälp känns det verkligen tryggt!*

T A C K !

Som mottagare av priset för
Årets frivilligarbetare 2011, vill
jag med dessa enkla rader,
tacka för den hedrande
utnämningen.
Det är alltid trevligt att få upp-
skattning för det man gör.

Leif Johansson



DANS!

-Är du nervös? Jag skakade på huvudet och gav ett självsäkert flin till min mamma som hade gett mig frågan.

-Nej, faktiskt inte, svarade jag och blickade ut över hallen där barn redan sprang omkring. Äntligen gjorde jag det, tänkte jag, efter mycket hit och dit... här stod jag.

Det var en häftig känsla då jag förstod att jag faktiskt hade gjort allt detta själv. Planeringar för tio veckor framåt, några danser, lekar. Jag hade insett att det var mer jobb än vad jag hade trott och svårare också för den delen. Men nu var det klart och när klockan visade att det var dags, samlade jag gruppen (bara tjejer) och hälsade alla välkomna till deras första danslektion. Vi alla presenterade oss. Många av dem var blyga, vilket inte var konstigt - det kom barn från olika byar, inte bara från Holsljunga - och började sedan med en uppvärmning.

Lekarna blev snabbt favoriten och de kom ofta med förslag på vad man kan hitta på kommande gånger. Alla var samarbetsvilliga och lyssnade när jag skulle säga någonting vilket gjorde mig väldigt glad, hela undervisningen blev så mycket lättare.

Ju mer veckorna gick desto bättre blev flickorna på att dansa och inte bara jag utan också föräldrar kom fram till mig och sa att de såg skillnad. De barn som ansträngde sig visade också resultat. Jag var så stolt över barnen samt mig själv för att ha klarat detta. Det var ju ändå första gången jag lärde ut dans.

Eleverna var mellan 6-9 år, men det fanns

även yngre barn med. Trots ålderskillnaden gick det super för alla. Ju längre in på "terminen" vi kom desto fler samtal fick jag då föräldrar ville anmäla sina barn till dansen. Som flest blev det 16 elever anmälda.

Lektionerna innehöll dans, lätt barngymnastik, lekar och hinderbanor. Målet var ju inte bara att lära dem att röra sig till musik utan också få dem att samarbeta, acceptera alla och umgås med alla åldrar, vilket inte var något problem för någon av dessa tjejer.

Jag tänker tillbaka till min tid - nu låter jag gammal - när vi lekte, jag och mina kompisar. Skogen var ett väldigt attraktivt ställe att vara på, där inne hade vi familjer, vi lekte djur och till och med krigade mot varandra



My instruerar sin dansgrupp

med hjälp av pinnar. Dunken, kurragömma och hopprep samt snurrungorna var väldigt populära bland oss.

Därför vill jag att barnen ska vara just det - barn! Jag vill att deras lek och glädje ska vara kvar så länge som möjligt (helst inte försvinna överhuvudtaget) och att barnet inuti dem kommer att överleva. Tyvärr, måste jag säga, är jag medveten om att när de börjar komma upp i min ålder kommer detta försvinna. Helt plötsligt är det inte okej att leka längre. Jag kan säga att jag tycker att det är hur kul som helst att leka, studs mattan är en väldigt stor favorit hos mig. När dagarna blir långa och gråa i skolan tar jag och mina

vänner tag i varandras händer och skuttar igenom skolan sjungande och det bjuder vi på även om vi inte är någon Carola eller Susan Boyle precis.

Så jag vädjar till er alla, försök att få era barn att behålla sitt leksinne. Lek med dem, det är så kul! Bara för att man inte leker längre betyder det inte att man är vuxen, man är näst intill död.



Jag kan ju säga att det är en väldig kick för självförtroendet att hålla i något sånt här. Man känner adrenalinet pumpa för fullt när man lyckas med något.

Men jag gjorde inte allting själv. Till exempel gick jag till min idrottslärare det första jag gjorde för att få tips över hur jag skulle lägga upp allt. Jag vill även tacka min syster Lotta (som hade två barn med i denna dans) som har hjälpt mig med vissa praktiska problem såsom att sköta musiken, plocka fram mattor och sedan släpat in dem igen. Även min andra syster Lina har hjälpt till också. Min mamma ställde alltid upp med att skjutsa mig, samt dra upp mig på morgonen då jag tyckte det var lockande att stanna under det varma täcket.

Jag hoppas att alla tyckte det var givande och som jag nämnt för några föräldrar: Håll utkik, det kanske kommer en till "termin" till hösten beroende på hur mitt schema kommer se ut, då jag börjar gymnasiet.

Med detta sagt vill jag bara önska er alla en superfin sommar med mycket sol och bad!

/ My Magnusson



Kom i form!!

Hyr Ljunghagahallen för 60:-/tim. All tillfällig uthyrning sker hos hallvärdarna. Övrig uthyrning sker genom Maria eller Monika på Moga Fritid tel 18192.

Mer utförlig information finns på
www.holsljunga.com

Nyckelansvarig för Ljunghagahallen är
Stefan Gustavsson tel. 33358

Hallvärdar:

Januari

Rolf Järphag 33178
Sixten Bengtsson 33478

Februari

Bernt Johansson 33342
Peter Karlsson 33464

Mars

Bengt Persson 33334
Erland Josefsson 33433

April

Göran Karlsson 33335
Bernt Olof Wigge 33336

Maj

Patrik Harrysson 611191
Tore Björendahl 33073

Juni, Juli och augusti

Kontakta hallkommittén:
Gunnar Svensson
Tage Johansson
Göran Svensson
Bengt Persson
Stefan Gustafsson

September

Tage Johansson 33195
Klas Johansson 33139

Oktober

Gunnar Svensson 33032

November

Sten Lennermo 33136
Fredrik Höper 33395

December

Anders Lindgårde 33197
Göran Svensson 33487

Vi vill tacka alla våra härliga glada motionärer som har varit med på vårens alla pass. Nu tar vi sommarlov och håller tummarna för massor av sol!

Vi hoppas att ni vill göra oss sällskap igen till hösten!

Info om när höstterminen drar igång igen, kommer finnas på vår blogg

holsjungaspinningochbox.blogg.se

Varma, soliga och lata hälsningar

Cina, Matilda, Lena, Ulrika och Jonna

4H = Huvud-Hjärta-Hand-Hälsa



Under våren har Holsljunga 4H inte varit så aktivt, men några av medlemmarna har deltagit i en del aktiviteter på Länsnivå.

Helgen 14-15 maj är det Länsförbundsstämman i Torestorp.

Till sommaren kommer det att vara Riksläger i Valinge. Anita och Lasse lär ha första parkett! Några ungdomar från Holsljunga kommer att vara med på lägret. Till hösten anordnas det en Volley-dans-kurs. Finns det någon som vill delta kan man prata med Tobias Hedin 070-572 18 49.

Om någon eller några känner att de vill ha verksamhet i Holsljunga 4H-klubb, så är det bara att sätta igång!

Holsljunga Spinning och Box

Är du sugen på att träna?

I Holsljunga idrottshall har vi både spinning- och boxpass

Måndag	Box	18.30 – 20.00
Tisdag	Spinning	18.00 – 19.00
Onsdag	Spinning/Styrka	18.30 – 19.30
Torsdag	Spinning	19.00 – 20.00
Fredag	Spinning	17.00 – 18.00
Söndag	Spinning	16.00 – 17.00

För att boka in dig på ett pass ring eller sms:a **0739 – 44 13 74**

Besök oss gärna på
www.holsljunga.com
eller

holsjungaspinningochbox.blogg.se

V Ä L K O M N A !

Ros

till Anneliese i köket. Det har varit ett nöje att tampas med dig bland alla kastruller.

Gun Terol

Tack

till alla lärare och elever på Holsljunga Skola samt alla fröknar och barn på Förskolan för min tid hos er.

Gun Terol

Trevlig sommar

önskar

Gerds Hårvård

0325 - 333 35

ANITA FIRADE 20 ÅR DEN 4 JUNI



Mingelfotograf: Martina & Bernt

Midsommar på Högelycke

Kl. 10.00 på midsommarafton klär vi stängen.
Ta med blommor. Fika till alla som hjälper till.

Kl. 14.00 sedvanligt midsommarfirande
med dans, musik & sång, tombola,
lotterier. Fika på entrébiljetten.

Hjärtligt välkomna!

Hembygdsföreningen



Vägkyrka Holsljunga

Vecka 28 -29 är kyrkan öppen
kl. 14-19

Det blir andakt varje kväll kl. 18

*Vill du bli värd i vägkyrkan?
Kontakta någon i kyrkans personal*

Våffelstuga på Högelycke

Onsdag 10 augusti kl 18:00 - 20:00

Välkomna hälsar *Hembygdsföreningen*

Kinds MotorVeteraner

Nu är vi i full fart... 36 medlemmar vid årsskiftet. Om Du vill bli medlem, gå in på vår hemsida www.kimv.se eller betala in 150:- på BG 415-0256 uppge namn och telefon.

Aktiviteter som du inte får missa är:

Midsommarrally lördag den 25 juni med start kl.14:00 i Håkanhult. Anländer Holsljunga camping ca: 15:00

Holsjön runt lördag den 9 juli, vi samlas kl 13:00 med veteranfordon i Håkanhult och kör via Åh till Gold City där olika aktiviteter sker mellan kl. 14:00~16:00

Motorträff Östra Frölunda "Gamla fotbollsplanen" lördag den 3 september mellan kl: 10:00 – 16:00 .

Välkomna hälsar styrelsen för KMV

HOLSLJUNGAMARSCHEN 2011

Boka den 20 augusti för årets traditionella marsch. Bilda lag och deltag i årets roligaste evenemang!

Ring eller kom till klubbstugan Stråvi, tisdagen den 9 augusti kl. 18-20.

Anmäl även via tfn

0325-33167

0708-106421

0738-349958

Samma tider gäller vid telefonanmälan. Du kan även anmäla dig till knytkalaset vid detta tillfälle.

Kostnad marsch 100:-/person
Födda 1998 eller senare 30:-/person

Vill du gå med i vårt glada gäng som funktionär?
Hör av dig till Jonna i festkommittén!

holsljungamarschen.holsljunga.com

PLANKET - Händer i Holsljunga

"Ekomuséets dagar"

Lördag till söndag 16-17 juli
Under söndagen kommer
Gräne gruva
vara bemannad

Välkomna!

Hembygdsföreningen ordnar
VISKVÄLL
i höst.
Håll utkik efter anslag!

Ladda redan nu - ett år kvar till nästa
års upplaga av **Holsjötrampet!**
Träning, naturupplevelse, go´fika och med
chans till vinst på startnumret - allt i ett!



Café i Gold City

Kaffe, Vårflor, Smörgåsar m.m.

Välkomna!

Öppet:

Onsdag - Söndag
13.00 - 18.00

Gräne Gård Holsljunga

0325 - 326 66

www.goldcity.se

Ris

Jag skulle bara vilja säga ett par saker till ungdomar som kastade ägg på vårt köksfönster och dörrstopp på dörren, natten mellan lördag och söndag kl 01:00 29-30/1. Jag såg er allt när ni sprang iväg!

1. Tack för att ni väckte oss, jag behövde ändå gå upp och slapp ställa väckarklockan.
2. Det var också snällt av er att komma och putsa fönstret, det var mycket hyggligt av er det tackar jag för...
3. Om ni nu ska hålla på och kasta ägg m.m. så kan ni väl sluta och vara så barnsliga. Ni kan väl ta i ordentligt och kasta in en sten genom fönstret o.s.v så det blir en ordentlig skada, det är väl inget att hålla på och småbråka?
4. Vad ska ni hitta på nästa gång?
5. Ni är polisanmälda och blir åtalade för ofredande om jag får tag på er.
6. Detta är inte första gången detta händer. Nu börjar jag bli trött på det här.

M.v.h Seppo på Gamla järnvägen 11 A

Holsjötrampet

Holsjötrampet gick av stapeln den sjätte juni. I stekande solsken och med oväder i antågande tog en blygsam (till antalet) skara sig runt vår vackra sjö på två hjul var. Väl framme på Gold City bjöds det på blomdekorerad chokladkaka och passande dryck. Vid lottdragningen drog Anders Johansson (bilden) det längsta strået och kunde cykla vidare 500 kronor rikare. Trots de tunga uppførsbackarna och svett som lackade blev ett väl så bra sätt att fira Sveriges nationaldag på.



Biblioteket informerar

Vi stänger för sommarlov den 21 juni och öppnar igen den 16 augusti.

Tips: Du vet väl att du kan hyra film på biblioteket? Avgiften är 30 kr / DVD och du får ha filmen en hel vecka. Det finns både barn- och vuxenfilmer. Säg gärna till om du önskar någon speciell, som jag kan ta hem från biblioteket i Svenljunga.

VÄLKOMMEN!

Biblioteksfilialen finns numera på Svenljunga kommuns hemsida:
<http://www.svenljunga.se/kulturfritid/bibliotek/biblioteksfilialer/holsljunga>

Hembygdsföreningen

I mitten av mars hade Hembygdsföreningen sitt årsmöte. Än en gång fick det hållas i forskningslokalen då det var för mycket snö uppe vid Högelycke. Det blev fullt runt bordet i forskningsrummet och vi som var där hade en trevlig stund. Vi beslutade att vi skall ha midsommar som vanligt och att vi skall försöka ha en väffelkväll i augusti. Mer tider för detta finns på annan plats i tidningen.

Styrelsen för 2011 ser ut så här:

Ordförande: Inger Lindberg Hedin

V Ordförande: Lill Terol

Sekreterare: Caroline Göthman

Kassör: Anna-Karin Lindgårde-Ivarsson

Ledamot: Lars Svensson, Gerd Carlsson, Siw Järphag, Gun Terol

Suppleant: Annika Wixe, Bernt Johansson



Två trogna medarbetare i Hembygdsföreningen trivs på årsmötet: Alfhild och Gerd

Rapport från Högvads BK



Detta år innebär en jubileumssäsong, då Högvads Bollklubb bildades för 10 år sedan, vi hoppas det kan bli festligt både på och utanför plan under säsongen. Inför varje år sker det vissa förändringar i truppen, på plussidan kan vi notera Claes Westerberg som börjat sin målvaktskarriär igen, Per-Anders Sveibert, Tobias Petersson, Emil Odqvist från Kindaholm och Linus Sabel från TÄFF. Under spelarförluster finns Gabriel Nilsson, Christopher Lindqvist och Christian Weiland som sökt sig till andra föreningar, vi önskar dem lycka till där.

Christer Persson är vår tränare och till sin hjälp har han Jan Svensson, Sixten Bengtsson, Gert-Owe Nordling samt Ulf Lofström som alla är kända profiler i bygden. Seriespelet håller på och i skrivande stund finns ju bara spekulationer om hur det kommer att gå framöver. I år kommer Division IV att göras om så att tre serier bantas ner till två, detta innebär att laget bör vara bland de 6 bästa efter 22 matcher. En enklare jubileumssäsong kunde vi fått. Här vill vi passa på att tacka alla åskådare och sponsorer som troget stödjer oss, stödet hjälper också HBK till de framgångar som behövs. I matchprogrammen som finns på våra arenor, visas flera sponsorer, många branscher och hantverkare som finns tillgängliga i trakten.

Ni som ännu inte haft tillfälle att besöka en hemmamatch rekommenderar vi ett besök. På Stråvi finns även chansen att vinna en varukasse på entrébiljetten, denna sponsrar Anitas Handel med. På hemsidan www.hogvadsbk.se finns möjligheten att se både nyheter och när matcherna spelas.

Högvads Ungdomssektion bedriver verksamhet tillsammans med Kindaholm och under 2011 kommer de att ha 4 pojklag samt 4 flicklag i seriespel. Dessutom har de träningar för pojkar/flickor 7-8 år. Matcher kommer att spelas både på Stråvi och Hallevi, så håll ögonen öppna efter deras matchannonser och heja fram de duktiga ungdomarna.

Styrelsen i Högvads BK

Barnloppis

Den nionde april var det dags: Barnloppis i Holsljunga! Efter en hel del planering var det riktigt skönt att dra igång. Lite nerver såklart, men dessa överskuggades lätt av glädjen vi kände. Glädjen över att ordna något matnyttigt i bästa byn! En stor sol välkomnade alla 23 försäljarna och stärkte våra förhoppningar om en lyckad dag. – Det ska inte vara FÖR bra väder, spådde sambon, då stannar folk hemma och grejar i trädgården eller åker till stugan. – Var inte så negativ, kontrade jag, man blir mer köpsugen när solen skiner. Behöver jag berätta vem som hade rätt?.. När portarna slogs upp blev vi inte nersprungna direkt, även om det under första timmen ramlade in en del hugade spekulanter. När halva tiden hade gått började vi så smått misströsta och sista timmen kändes lite överflödig. Inte riktigt vad vi hade hoppats, men oerhört svårt att sia

om... Nu berättade många försäljare att de var väldigt nöjda med arrangemanget ändå, vilket kändes skönt att höra. Och vi kan garantera att alla som handlade något gjorde ordentliga fynd! Att sedan kunna skicka ett mindre berg kläder och leksaker till behövande i Vitryssland (bilden) är ju inte heller det sämsta... Om vi gör ett nytt försök till hösten står skrivet i stjärnorna...



Skolan

Före påsk fick Holsljunga Skola författarbesök av Laura Trenter. Hon har skrivit många deckare för barn. Vi förberedde oss genom att titta på filmer som gjorts efter hennes böcker. I 3-4:an läste vi en del av hennes alster medan 5-6:orna skrev egna deckare. Vi skrev i grupp och nötte och blötte mycket innan det blev färdiga historier med personbeskrivningar, motiv och alibin.

Här följer bidrag från de två grupper som efter röstning ansågs bäst.

Marie Lennermo

Mordet i skogen

Det var en grå och tråkig vinterdag, men Sofia var ändå ute på en av sina långturer på sin kål svarta ponny Blixten. Sofia hade även med sin terrier Bolt som sprang runt med nosen i marken. Sofia drev på Blixten och dom flög fram i en lätt trav men Bolt stannade kvar på samma ställe med svansen rakt upp i vädret och sprang sedan iväg åt helt fel håll. Blixten stannade tvärt när han märkte att Bolt inte var med. Sofia drev på Blixten i en galopp och dom susade efter Bolt.

Tillslut kom dom fram till ett blått plåtskjul. Bolt nosade runt och stannade sedan vid en svart sopsäck. Sofia följde efter på Blixten och hoppade av, för att se vad det fanns i den stora sopsäcken, eftersom Bolt tyckte den var så intressant.

Hon band Blixten vid närmaste träd och gick tillbaka till säcken. Hon öppnade den och ut rann någon konstig röd saft och sedan trillade det ut en blek hand. Sofia blev förskräckt och sprang snabbt bort från säcken. Hon förstod att det måste vara en människa och att den knappast kunde vara levande. Hon fipplade snabbt upp sin mobil ur fickan och ringde snuten. På polisstationen.....

– Hej du har kommit till polisstationen det här är Za benZin.

–Jag måste prata med en polis!

–Jaha vad gäller det?

–SKITSAMMA jag måste prata med en po-

lis!

–Okej okej, du behöver inte skrika på mej, här kommer kommisarie La benZin .

–Hej har du något att anmäla?

Sofia rabblade snabbt upp allt hon varit med om.

–Jaha det låter ju faktiskt ganska allvarligt.

–Ja det är väl för fan klart det är allvarligt!!!

–Var befinner du dig?

–I en skog!

–Jo, men vilken skog?

–En skog med granar!

–Vet du vad skogen heter??

–Nej men det är den som ligger bakom ridhuset.

–Bra då vet vi var det är, ta dig tillbaka till ridhuset.

–Vi kommer så för vi kan så kan du visa oss till platsen.

–Rör INGENTING vid platsen!!

Sofia tog sig tillbaka till stallet och ridhuset och efter några minuter var La benZin och hans medhjälpare där

–Hejsan vad heter du förresten?

–Sofia Stensson.

Sofia visade poliserna till skjulet och kroppen. La benZin gick fram till säcken och alla hans medhjälpare följde efter.

–Är det i den här kroppen ligger i?

–Japp!!

La benZin drog på sig ett par gummi handskar. Han öppnade säcken långsamt och det ramlade ut ett långt, mörkbrunt, lockigt hår, det var alltså en kvinna. Han öppnar säcken lite till och huvudet blir synligt.

–Hjälp det är Lotta Engberg!!!

Da BenZin såg en ledtråd vid ett träd längre bort. Det var en chipspåse, dom kollade om det fanns DNA på den. Och dom la ner den i en bevispåse för att ta med till polisstationen. Ka BenZin fortsatte in i skjulet för att se om det fanns några fler ledtrådar. Det stod en gammal snickarbänk och en byrå inne i skjulet. Det låg något på bänken, han gick närmare. Ka BenZin såg att det är en blodig

Skolan

kniv och några svarta naglar. Poliserna åkte tillbaka polisstationen. La benZin är en 32: årig man med ett häftigt temperament. Han är kort och tjock och bor ensam i en liten lägenhet med sin lilla tjocka tax som heter Max.

La benZin får fram 4 misstänkta och kallar till förhör. De hette Gabriel Retersson, Hans Engberg, Greta Gretsson, Reter Johansson.

Efter förhören verkar det troligast att dom alla har arbetat tillsammans. La benZin burrar in alla bovar och fallet var löst.

Det visar sig att Gabriel hade gått i samma skola och klass som Lotta och han hade blivit retad av henne.

Och det visade sig att Hans som var Lottas bror hade jämt känt sig orättvist behandlad av föräldrarna, det hade alltid varit Lotta som kommit i första hand.

Greta hade varit Bolts förra ägare men hon ville egentligen inte sälja honom till Lotta men hon var tvungen på grund av ekonomiska skäl.

Och Reter hade tidigare varit ihop med Lotta men sedan gjorde Lotta slut. Innan Reter blev ihop med Lotta hade han en hund. Sedan när dom flyttade ihop hade dom Reters hund tillsammans, Lotta gav hunden fel mat, den dog, Reter blev ursinnig på Lotta och ville mörda henne.

Sofia blev lättad när hon hörde att fallet var löst.

Sen firade poliserna att fallet var löst på polisstationen med tårta.

Albin, Linus och Emilia E



**Skrinda
bortskänkes!**

Kontakta Gun Terol
Tel 33127

Hämnden!

Knack, knack, knack!!

-Edwin är du hemma, det är mormor jag har bakat bullar till dig!

-Edwin!!

Lillemor känner på handtaget, dörren är öppen! Lillemor går in och ser sitt barnbarn som ligger död på golvet med en kniv i magen och skärmärken i ansiktet. Hon skriker av skräck och tar telefonen och ringer till polisen Annelie Mokaanennen svarar:

-Det är polisen, vad kan jag stå till tjänst med.

-Ja vill prata med Sture Svensson!! Mitt barnbarn har blivit mördad!

-Aaa!! Okej.

- Det är Lillemor! (snyft)

- Vad är det??

- Mitt barnbarn Edwin har blivit mördad!

- Vi kommer så fort som möjligt, rör inget. '

Polisbilen rullar in på gården, Serafina (Edwins flickvän) hoppar ut ur polisbilen och springer in till Lillemor ser Edwin och börjar gråta.

Polisen kommer in och undersöker huset. En av poliserna kommer in och säger att källardörrens fönster är sönderslaget. Samtidigt kommer Sture Svensson som säger att han hittat fotspår av tränings skor eller tennisskor nedanför trappan till källaren. Sture är en glad 50åring som trivs på puben och gillar sitt arbete som polis. Sture är också kommissarie på stationen.

-Fotspåren nedanför trappan var med Nike märken, storlek 43-44 där någonstans sa Sture.

- Fönstrets glas låg utanför dörren så mördaren måste slagit sönder de inne från.

-Men han eller hon kom ju in genom dörren men ändå gick ut genom källarfönstret. Varför??

Det kom in en 40-åring man med skägg, ganska lång och lortig.

-Hej jag är Per-Olof, förlåt om jag stör.

-Nej det är ingen fara, sa Sture och tittade på Lillemor.

-Det angår mordet. Häromdagen var jag ute med min hund Molly. När jag var här utan-

Skolan

för hörde jag någon slå sönder ett fönster. Molly slet sig loss och sprang iväg. Sedan dess har jag inte sett henne.

-Voff Voff!!

Det kom ifrån garaget, Per-Olof sprang ut och slet upp dörren. Där låg Molly med en fickkniv i högra bakbenet. Per-Olof rusade fram till Molly och klappade henne på huvudet. Molly trillade ihop på golvet. Per-Olof vände sig om och tittade på Sture.

-Det var en fin hund!! Sa Sture och log.

Sture gick fram och plockade ur kniven ur Mollys ben. Han gick ut till trädgården och bad Serafina komma till trädgården. Serafina kom direkt.

-Vad är det??

-Gjorde du något med Edwin den natten han blev mördad.

-Jo vi var på Memhenit's pub vi gick hem kl:2 till våra egna hus.

-Var det någon du kände igen på Memhenit's pub??

-Aäähhh... aaa Julius Fredriksson som var min före detta pojkvän.

-Vad hade han på sig??

-Ett par Nike skor ganska stora, röda chinos och svart skjorta.

-Ett par Nike skor sa du??

-Jaa.

-Okeej jag kommer tillbaks imorgon.

-Okeej.

Sture hoppade in i polis bilen och körde iväg. Han körde hem till Julius.

Knack knock!

-Är det någon hemma??

En tjej i fjorton års ålder öppnade.

-Är Julius hemma??

-Aaa vänta lite.

Sture såg en lång kille komma mot honom. Han hade på sig vita Nike skor.

-Heej polisen här. Jag skulle vilja ställa några frågor till dig om det går bra??

-Jaa okeej visst.

-Var du på puben i fredags??

-Neej.

-Vad har du gjort på handen??

-Nää min hund rev mig!

-Kan du hämta hunden??

-Nää!!

-Varför??

-Ähh han sover.

-Hämta honom sa jag!!!

Julius tog upp en pistol ur bakfickan och riktade den mot Sture.

Sture plockade fram sin pistol och riktade den mot Julius.

-Tvinga mig inte att skjuta!! Sa Sture.

Julius hoppade mot Sture. Sture sköt honom i benet och grep han.

-Klockan är 11:54 och vi börjar förhöret med Julius. Vad gjorde du i fredagskväll??

-(Suck) Äää jag var på puben.

-Vad gjorde du där??

-Festade, hade roligt.

-När kom du hem??

-Klockan 2:00.

-Vad hade du för skor??

-Samma som jag har nu, ett par vita Nike.

-Vilken storlek??

-43

-Du har ingen hund eller hur??

-Nej!

-Vi vet att det va du som mördade Edwin, och att du satte en kniv i bak benet på hunden som du la i garaget!!

-Okej okej okej okej!! Sätt mig i fängelse om ni vill!! Det var bara hämnden på Edwin jag ville ha.

-Men varför??

-Joo för fem år sedan gjorde Serafina slut och blev ihop med den där tönten Edwin!

-Du får sju år i fängelse.

Två poliser kom in och tog med sig Julius ut. Innan han kom ut ur rummet sa han:

-Det här kommer du att ångra!!

Slut!

Emilia O, Samuel & William.

ROS...

... Hustomtarna nere i Kyrkbyn har blivit fler.. Tack Sven för att du förskönar vår omgivning!

Skolan

Cabaré

Med humor, dramatik, specialeffekter och en massa härlig dans visade fritidsbarnen upp sig för föräldrar och syskon i vårens Cabaré. När lamporna släcktes i Ljunghagshallen på fredagskvällen steg spänningen och det var nästan så man höll andan tills de tändes igen. Publiken fick träffa den ena artisen efter den andra – från melodifestival till hårdrock – och njuta av passande koreografi. Dessutom fanns en proffsig crew på plats för att plocka iordning inför varje framträdande. Inte illa!

Efter att både ha skrattat, gråtit och känt rysningar var det bara att applådera, och det så mycket så man fick ont i handflatorna! På tisdagen var det dags att uppträda igen. Denna gång för förskolan och skolan. Ut på turné nästa?

Faktaruta

- Maria på Tumblaren har haft dans med fritidsbarnen en gång i veckan under hela läsåret
- Det har tagit ca två och en halv månad att jobba fram Cabarén
- Barnen har själva satt ihop alla steg och rörelser



Fyra tjejer som "sprang för livet"



Stämningsfull avslutning på Cabarén

*Spegelredaktionen vill önska alla läsare av Spegeln
En riktigt skön sommar*

Förskolan

Skräpplockardagen

Vi barn på Holsljunga förskola var under skräpplockarveckan ute och rensade upp i skolans närområde. Vi har pratat om varför

i vår kompost.

Skräpplockardagen avslutades med fika och diplomutdelning.



Axel och William visar insamlat skräp

vi inte skall slänga skräp ute i naturen och om vad som sker om vi ändå gör det. Vi har sopsorterat vårt skräp och slängt det i de olika soptunnorna som vi har bakom skolan. Fruktskal och övriga matrester har vi slängt

Vattenexperiment

Efter vår utbildning, som vi har gått på Navet i Borås, har vi experimenterat en hel del med barnen.



Ludvig, Simon och Simon visar sin båt

Förskolan

Något som har varit extra intressant och uppskattat av barnen har varit att experimentera med vatten. Bl. a. med petflaskor. Vi har gjort hål på olika ställen i flaskorna och fyllt dem med vatten. Vi undersökte tillsammans med barnen vad som sker när flaskan är utan kork respektive med kork.

Barnen har även fått skapa egna båtar med hjälp utav mjölkkartong, pinnar, tejp och sax.

De har undersökt om deras båtar har flutit i vatten och om inte har de vidareutvecklat sina konstruktioner och byggt om båtarna på ett sätt de har ansett ge bättre resultat vid flyttestet.

Baklängesdagen

Vi har uppmärksammat baklängesdagen som Volviaförsäkringar arrangerar. Meningen med dagen är att göra er föräldrar medvetna om hur viktigt det är att våra barn sitter rätt placerade i bilen. Vi uppmärksammade dagen bl.a. genom att ha våra kläder bak och fram, vi satt tvärtom på stolarna då vi åt mat, vi läste sagor baklänges. Dagen började med mellanmål och avslutades med frukost. Under dagen utmanades barnen i att ta sig fram över en hinderbana baklänges och fick avslutningsvis varsin pysselbok från Volviaförsäkringar.

Tack

Barn och personal på Holsljunga förskola vill tacka dig Gun för all den hjälp vi fått med bl.a. disken efter lunch.

Tack

Vi barn och personal på Holsljunga förskola och fritids vill tacka dig Lisbeth för att du medverkade i vårt påskfirande som påskkärring.

Det kom ett mail ...

"Hej Holsljunga boende,
över era hemsidan blev jag uppmärksam på Pyttebanan. Jag är en vän från järnvägen. Nyfiken letade jag efter mer informationer över Pyttebanan och hittade boken från Leif Elgh "Falkenbergs Järnväg".
30.april 1961 körte sista tågen mellan Älvsered, Holsljunga och Axelfors, det var en rälsbus - byggd ca. 1948 från Fa.Hilding Carlsson i Umea. Det är nu en 50års historie.

Jag tänkte att Pyttebanan skulle köra en gång till, så kom det att jag byggde rälsbussen i skala 1:45 efter (original i varje detalj). Pyttebanan kör nu igen hos oss hemma i Frankfurt/Tyskland och ibland även i Holsljunga/Ekebo.



Hälsning *Uwe och Bettina Gierhan* (Ekebo/Holsljunga)"

Resa till Sierra Leone



Efter mycket arbete, heta diskussioner blev drömmen äntligen sann, Sierra Leone.

Det startade redan våren 2009 efter en föreläsning

om Sierra Leone och vilka levnadsvillkor människor har där. I Sierra Leone pågick ett inbördes krig från 1992 fram till 2002. Kriget skövlade tusentals människors liv och det var framförallt kvinnor och barn som var krigets offer. Samtidigt är det ett av världens fattigaste länder. De lever med en hög barnadödlighet och ett av fyra barn upplever aldrig sin 5-årsdag. Föreläsningen sådde ett frö i klassen, så vi bestämde att rikta våra projektarbeten mot fattigdomen och vården i Sierra Leone med målsättningen: en resa dit. I detta skede trodde nog ingen att resan skulle bli verklighet för det krävdes 200 000 kr. För att nå drömmen krävdes det egen insats så det var bara att arbeta på.

De första kronorna tjänades genom brödförsäljning utanför ICA. Sedan blev det granplantering, bakluckeloppis, pubkväll för föräldrarna, ungdomsfest, föreläsningar och mycket annat. Pengarna fyllde sakta kontot men hoppet och tron på att resan skulle bli av kom nog först när projekt Afrika fick ta del av skolans resepengar. Det är Tranemo Sparbanks stiftelse som har donerat dessa medel till skolan och utan dem hade nog aldrig resan blivit verklig. I november 2010 kom dagen då de 17 biljetterna till Freetown bokades med avresa 10 januari 2011. Det var med blandade känslor som vi stod på parkeringen utanför gymnasieskolan med våra väskor packade och med Sierra Leone som mål. Stolta, för 45% av pengarna för resan var insamlade genom egna aktiviteter, samtidigt hade rädslan och nervositeten

smugit sig fram: Vågar vi verkligen detta? Tänk om något händer? Vi har längtat så länge, tänk om vi blir besvikna? Detta var några av frågorna som dök upp i huvudet innan resan.

Så mötte vi Sierra Leone, en värld där väldigt lite såg ut som i Sverige. Det var också mörkt när vi hade landat och skulle ta oss till hotellet. Inga gatuljus, inga utelampor bara ljuslyktor lyste längs vägarna. Det fanns människor överallt och det födde en viss rädsla och en känsla av överklighet "det kändes som att åka igenom en dokumentärfilm (elev OP08)".

Men på morgonen vaknade vi på Florence och Franco's hotell i Sussex, en liten by som ligger några mil från Freetown. Detta blev vårt hem i 12 dagar och när vi åkte hem hade vi fått nya vänner för livet.

Våra dagar fylldes med både det underbara Sierra Leone och den smärta som människor där måste leva med.

Första dagen tillbringade vi i Sussex där vi fick möjligheten att besöka en skola. Enligt regeringen skall alla barn ha rätt till gratis skolgång men i verkligheten är det inte så. För att gå i skolan måste föräldrarna köpa skoluniformer, böcker, skolbänk och ge läraren lite extra pengar då och då. Detta gör att många barn inte går i skolan. Vi mötte flera barn som inte gick i skolan på grund av att de var tvungna att bidra till familjeförsörjningen. I de skolor vi såg var klassrummen

"Så mycket okunskap och kunskap i en förvirrande kombination."

Margaretha Litzell

enkla och läraren styrde med pekpinnen. När vi gick runt i Sussex insåg vi att det är ingen självklarhet med rinnande vatten och elektricitet. Här fanns det ingen. Utanför de flesta husen var det kvinnor som lagade mat över öppen eld med barnen som hjälpredor medan männen var ute med fiskebåtarna.

Vi fick också möjlighet att vara några dagar på Emergency kirurgiska sjukhus. Vi



var med vid behandlingar av patienterna som vårdades där. Emergency är ett sjukhus som drivs av en internationell italiensk organisation där all medicinsk behandling är gratis.

Det var en chock att möta sjukvården. "den smärta som framförallt barnen måste klara trodde jag inte fanns (elev OP08)" var en av våra kommentarer efter första dagen på sjukhuset. Tårarna gick inte att hålla tillbaka för känslan av hjälplöshet inför barnens smärta blev så överväldnande. Samtidigt möttes vi både av sjukhuspersonal och patienter på ett fantastiskt öppet och varmt sätt. Vi blev en del av deras vardag vilket gjorde att man klarade av att se glädjen bakom all smärta. Vi hade med oss presenter till barnen och det var fantastiskt att se hur glada de blev för ett litet gosedjur. Vi besökte också lokala vårdcentraler och insåg hur fin och bra Tranemo vårdcentral är. På vårdcentralerna i Sierra Leone fanns nästan ingenting och det som fanns gick ofta inte att använda. Elektricitet är en självklarhet här, men inte där, så en säng som drivs med elektricitet blir omöjlig att använda. Om man sedan behöver sjukhusvård så har de flesta inte råd med det. För att få behandling på ett sjukhus utanför Emergency måste människor betala en månadslön för den enklaste behandling. Vi hade också möjligheten att bearbeta våra upplevelser och njuta. Kilometerlånga badständer med Atlantens ljumma vatten fanns där runt oss efter tuffa dagar på sjukhuset.

Vi besökte också andra byar längs kusten. Bland annat Tokey en liten fiskeby med en fantastisk strand där vi var de enda turisterna. Det fanns ingenting på stranden när vi kom men efter en liten stund hade det öppnat en liten butik som sålde olika souvenirer mitt ibland oss. Byborna ordnade färsk fisk från byn som sedan grillades över öppen eld på stranden. Detta var mycket gott. Vi besökte också Banana Island en liten ö som ligger en och en halv timmes båtresa från hotellet i Sussex. En av resans höjdpunkter var när vi plötsligt befann oss mitt ibland en grupp av delfiner som hoppade in och ut ur fiskarnas nät. Alla ville ta kort så båtarna fick nästan slagsida.

Redan på flygplatsen hade vi mött Kumba som var vår vän, guide och framförallt trygghet under resan. Hon bor utanför Freetown med sin utvidgade afrikanska familj, som består av 26 personer. Vi besökte hennes hem och lämnade gåvor som vi fått av flera familjer i Sverige. Det var härligt att se Joshua 4 år, springa runt i en blå/gul fotbollströja med "Svensson" på ryggen.

Så kom dagen då resväskorna skulle packas och det var dags att åka hem. Längtan att få komma hem och berätta vad vi hade upplevt fanns där, men den överskuggades av viljan att stanna kvar. Det blev kramar och tårar när vi sa hej då till Kumba och våra andra vänner. Fast vi sa inte hej då utan vi sa: VI SES!!!!

Det som gjorde resan så speciell var att vi fick möta och komma nära de människor som lever i Sierra Leone. Känna deras glädje och vänlighet trots att de lever i ett av världens fattigaste länder. Vi i Sverige har i överflöd, men var är glädjen? "Vi har fått en helt annan syn på livet och resan till Sierra Leone kommer att bli ett oförglömligt minne (OP08 och deras lärare)".

Det som gjorde resan så speciell var att vi fick möta och komma nära de människor som lever i Sierra Leone. Känna deras glädje och vänlighet trots att de lever i ett av världens fattigaste länder. Vi i Sverige har i överflöd, men var är glädjen?

"Vi har fått en helt annan syn på livet och resan till Sierra Leone kommer att bli ett oförglömligt minne (OP08 och deras lärare)".

Omvårdnadsprogrammet
Tranemo Gymnasieskola 2011 genom
Margaretha Litzell

Låt oss slå vakt om vår Kyrka

Vi lever i förändringens tid. Så också inom kyrkan. Färre människor söker sig till kyrkans gudstjänster. I Holsljunga är fortfarande de flesta människor medlemmar i kyrkan, även om inte antalet gudstjänstbesökare är så stort.

Inom Stift, kontrakt och pastorat pågår diskussioner om sammanslagningar och hur man bäst ska kunna ordna det, för att få ekonomin att gå ihop. Det är ju trots allt så, att det är ekonomin som styr väldigt mycket, även om det inte borde vara så. För att få vara en egen församling, så skall man ha en gudstjänst varje söndag, utom när det vid vissa tillfällen kan ordnas gemensam gudstjänst.

Det är då lockande att slå ihop församlingar, för då kan man minska på antalet gudstjänster och spara pengar, och arbetsbördan minskar för präst, kantor och vaktmästare. Men inte åker människor till grannkyrkan i motsvarande grad. Man avstår istället från att gå till kyrkan och så var det inte tänkt.

Viktigt är också att tänka på vad det innebär, att inte få vara Holsljunga församling med dess gränser och dess namn. Vad blir det istället?

Även om det inte är aktuellt att stänga kyrkan, så måste det vara värdefullt att ha söndagliga gudstjänster och då också ha den bra i ordning. Det måste kännas bra att komma med sina barn till kyrkan för att döpa dem, för att få konfirmeras i kyrkan och att få gifta sig i kyrkan. Men lika viktigt när någon närstående i familjen, eller när någon kär vän eller arbetskamrat har lämnat oss och lämnat detta livet, att då få komma till kyrkan och sörja, och vid begravningsgudstjänsten få vara med och ta farväl av den döde. Det tror vi betyder väldigt mycket.

Holsljunga kyrka rymmer också väldigt många fina inventarier. Mycket av det som hör till kyrkans inventarier har skänkts och ibland tillverkats av givmilda församlings-

bor. Hit hör vaser, ljusstakar, ljuskronor, nattvardskärl och diverse textilier mm.

Vid en nyligen genomgång av inventarielistan har vi försökt föra in vem som har gjort och skänkt de olika föremålen. Ta gärna kontakt med någon inom kyrkan om ni vet något eller vill veta något.

Till sist, det bästa sättet att slå vakt om vår kyrka är att göra den välbesökt. Att ta en stund på söndagen och besöka gudstjänsten och bli stilla inför Gud. Det är också ett bra sätt att hämta kraft för veckan som kommer i de olika arbetsuppgifter som var och en har. Också i år blir det Vägkyrka då man kan besöka kyrkan, se på inventarierna, läsa om dess historia, ta en kopp kaffe och vara med på en andakt med musik.

Holsljunga kyrkoråd genom *Sven Johansson*

Jag läste förra Spegeln tror jag det var, då handlade det lite om skräp och hundägare som inte plockar upp efter sina hundar. Jag tycker också att det är lite väl många som glömmer att ta hand om sitt skräp och hundarnas "behov"!

Jag tycker att det är lite jobbigt när man har något skräp, eller hundpåse med avföring i, att gå runt med den till närmsta soptunna som man FÅR slänga det i och jag tycker att det är fel att inte alla kan sköta sej och istället skräpar ner samhället, men jag har ett förslag som kanske hjälper:

Vi får fixa mer soptunnor och även få någon som kan tömma dom. Vi har den vid busskuren (som aldrig verkar tömmas för den är nästan alltid full) och sen kan man slänga det hos dom man känner och vet att man får slänga det hos. Men det finns ingen på HELA gångbanan och där är ett ställe som jag gärna skulle vilja ha en, sen kanske om man kunde fixa några mer i byn. En del kanske tycker att det luktar, men då finns det sådana med lock på.

Erika Liljekvist.

BACKSPEGELN

Återblickar från gamla nummer av Spegeln



Spegeln nr 10, 1983

Flera ögonvittnen har under den senaste veckan rapporterat att de sett något som liknade ett periskop i Stråviken i Holsjön. Två ögonvittnen berättar också för SPEGELN:s utsände reporter att de t.o.m sett tor-net på en ubåt ca. 300 m utanför badstranden. Försvarssta-ben tar allvarligt på dessa rapporter och säger i ett utta-lande för SPEGELN: "Detta betraktar vi som en sannolik ubåt, men om rapporterna fortsätter att strömma in får vi kalla det för en säker ubåt". Kommendörkapten Sten Carlsson säger dessutom: "Det är mycket allvarligt att spioneriet gått såpass långt nu. Detta måste vi sätta stopp för omedelbart". Enligt vissa källor har några vårbadare sett spår av något som liknade larvfötter på Holsjöns botten, men dessa uppgifter har inte gått att få bekräftade.

Spegeln nr 11, 1983

Senaste nytt på ubåtsfronten

Med anledning av förra numrets uppgifter om möjliga ubåtar i Holsjön tog Spegelns marine medarbetare kontakt med jourhavande amiralen vid sjöförsvaret för en intervju.

Spegeln: Har amiralen uppfattningen att det varit en verklig ubåt?

Amiralen: Med till visshet gränsande otrolighet nej. Indikationen inträffade under Holsjögäddornas lektid och då finns så effektiva nätavspärningar i berörda farvatten att inte ens en miniubåt kan manövrera där.

Spegeln: Skulle det hela alltså ha varit en anka.

Amiralen: En anka? Tja, det är ju känt att med ändamålsenlig diet kan diverse förväxlingar och misstag åstadkommas. Och då kanske en anka kan tas för ett periskop.

Spegeln: Vi tänkte oss närmast en tidningsanka. Men om det inte var varken ubåt eller anka vad kan då anses möjligt?

Amiralen: Troligen någon gädda som på grund av nätspärrarna tvingats leka i övervattensläge, eller någon utsocknesbo utan fiskekort som försökt komma i undervattensläge.

Amiralen slog därpå upp sitt album och tittade på sjökorten. Inter-vjun var slut.

Tack alla ni som skickar in bidrag till Spegeln!
För att underlätta redigeringsarbetet vill vi att ni skickar text & bilder separat.
Tänk på att endast använda adressen

spegel@holsljunga.com

Spegelredaktionen

Fråga fem

Avlidna

Märith Boqvist	Gamlared
Eskil Johansson	Nyheden/Klockaregården
Lennart Svensson	Fäxhult
Karin Johansson	Åh/Klockaregården
Göta Ihrén	Gamla Järnvägen
Nils Wisthammar	Fäxhult

Födda

Svea Johansson	Fredriksborg	dec 2010
Vilma Bruno	Håkanhult	febr 2011
Gabriella Pedersen	Larsabo	april 2011
Gustaf Söderlind	Sjögården	maj 2011

Nyinflyttade

Lisa Sjöqvist	Åh
Robert Eriksson	Åh

Bensinpriset är idag uppe i 14,28 kr/ liter

1. Kör ni mindre, när bensinen är så dyr?
2. Var går smärtgränsen för bensinpriset?



Bengt Josefsson

1. Nej men jag kör lugnare
2. 20 kr



Erland Josefsson

1. Inte nämnvärt
2. 25 kr



Siv Gustavsson

1. Ja, vi samåker mer
2. 20 kr



Therese Söderlind

1. Vi kör inte mycket
2. Gränsen är nådd



Ulf Litzell

1. Nej
2. 30 kr



Inget prat om påskkäringars ålder, men ändå ...
Grattis i efterskott till de jämna åren!

Spegelns alla läsare

Vinnare i förra tävlingen:

Mia Johansson
Ingela Abrahamsson
Anitha Fredriksson

Stort grattis till er, tjejer!
Ni har två trisslotter var att hämta ut i Anitas Handel.

Rekordstort deltagande denna gång!
Roligt! Fortsätt så!

Här är facit till tävlingen i förra numret:

- | | | |
|-----|--------------------|--------------|
| 1. | FOLKSAMLING | SKARA |
| 2. | VÅT OMFAMNING | KRAMFORS |
| 3. | DUNGE | LUND |
| 4. | KORTBYXA | TROSA |
| 5. | HUVUDVÅLD | NACKA |
| 6. | STOR BÖLD | VARBERG |
| 7. | KUNGAPRYDNAD | KARLSKRONA |
| 8. | INSEKTSHONA | MALMÖ |
| 9. | PENNINGBRYGGA | ÖREBRO |
| 10. | VACKER PLATS | FAGERSTA |
| 11. | FLODMAT | ÅMÅL |
| 12. | GÖR BOFAST | BORLÄNGE |
| 13. | BLIR OST | YSTAD |
| 14. | LÅTORT | VISBY |
| 15. | FÅGELKLIPPA | FALKENBERG |
| 16. | BONDFRU | MORA |
| 17. | TIMMERÖ | STOCKHOLM |
| 18. | GRUSFJORDEN | SANDVIKEN |
| 19. | TRÄDVATTEN | EKSJÖ |
| 20. | UTHUSET | BODEN |
| 21. | FÅGELSKYDDSFJORDEN | ÖRNSKÖLDSVIK |



Mjöbäcks Sparbank 

Mjöbäcks Sparbank
– allt inom bank och försäkring

Välkommen att boka tid med dina lokala rådgivare i bank och försäkringsfrågor i Övertida.
Anders Trulsson, Hanna Bengtsson och Tobias Johansson.

Mjöbäcks Sparbank • 0325-32700 • www.mjobackssparbank.se

T Ä V L I N G

Vilket djur ?



1. REVYEXPERT _____

2. LUCIAFÖLJE _____

3. FD MINISTER _____

4. CIGARETT _____

5. HÅLLER KÄFT _____

6. OLLES KOMPIS _____

7. FALLER kl. 24:00 _____

8. KYRKOMAN _____

9. EFTERHÄNGSEN _____

10. UTSLAGEN _____

11. DRINK _____

12. ARBETARSAMLING _____

13. INSEKTÄTTLING _____

14. MÅNADSDRYCK _____

15. HUDSAMMANBINDA _____

16. VINDSTÖTSKRATT _____

17. NYBÖRJARE _____



Om jag vinner vill jag få vinsten skickad till mig, eftersom jag bor utanför Holsljunga.

Bifoga ett papper med de rätta svaren. Glöm inte namn och adress. De 3 första rätta lösningarna ger två trisslotter var. Dessa hämtas ut i Anitas Handel.

Vinnare i förra tävlingen hittar du på sidan 26 och på sidan 27 finns facit till förra tävlingen.

Vi vill ha in Era tävlingsbidrag senast den 31 oktober. Bidrag lämnas i Spegeln's låda hos Anitas Handel eller skickas till:

Spegeln c/o Lisbeth Andersson
Fredriksborg
512 64 Holsljunga

Det går också bra via epost på adress: spjeln@holsljunga.com